



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΛΑΣΣΩΝΟΣ

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2025 – Η Υπαπαντή του Κυρίου

Σήμερα η αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάζει την Υπαπαντή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η Υπαπαντή, είναι Δεσποτική εορτή, αφιερωμένη δηλαδή στο πρόσωπο του Δεσπότη Χριστού αλλά και Θεομητορική, αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας.

Στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, με πληροφορίες που πρέπει να είχε από την Υπεραγία Θεοτόκο, μας διηγείται και μας περιγράφει ό,τι συνέβη στον ναό εκείνη την ημέρα. Οι γονείς του Χριστού, Ιωσήφ και Μαρία, με την συμπλήρωση σαράντα ημερών από την γέννηση του Ιησού, έρχονται στα Ιεροσόλυμα και προσφέρουν στον ναό το νεογέννητο βρέφος. Εκεί τους υποδέχεται ο γέρον Συμεών, ένας άνθρωπος που βρισκόταν σε πολύ προχωρημένη ηλικία, στον οποίο το Άγιο Πνεύμα είχε αποκαλύψει, ότι δεν πρόκειται να γνωρίσει τον θάνατο μέχρι να δει τον Χριστό. Μόλις τον αντικρίζει, ανοίγει την αγκαλιά του, δέχεται *«τό παιδίον Ἰησοῦν»* και γεμάτος εσωτερική αγαλλίαση, λέγει τα συγκινητικά ευχαριστήρια αυτά λόγια που και η Εκκλησία μας σήμερα επαναλαμβάνει πριν το τέλος κάθε Εσπερινού: *«Τώρα δέσποτα πάρε με ειρήνη τον δούλο σου, σύμφωνα με τον λόγο σου, γιατί είδα με τα μάτια μου την σωτηρία σου, που ετοίμασες για όλους τους λαούς, το φως που θα φωτίσει τα έθνη και θα δοξάσει τον λαό σου τον Ισραήλ»*. Και ενώ ο Ιωσήφ και η Μαρία θαύμαζαν τα λεγόμενα του Συμεών, στρέφεται ο πνευματοφόρος Προφήτης προς την Παναγία και της αποκαλύπτει δύο συγκλονιστικές προφητείες: *«Αυτός είναι προορισμένος για να πέσουν και για να ανυψωθούν πολλοί ανάμεσα στον Ισραήλ, κι' αυτός θα είναι πρόσωπο αντιλογίας»*.

Της ομιλεί για την κατάσταση που θα φέρει στον κόσμο η παρουσία του Ιησού και για τη στάση των ανθρώπων απέναντι στο πρόσωπό Του. Και ακόμη, της προφητεύει το πικρό ποτήριο του πόνου και της οδύνης που σαν Μητέρα του Χριστού θα δοκιμάσει, λέγοντάς της: *«αλλά και την δική σου ψυχή θα περάσει μαχαίρι»*.

Ακούγοντας τα ιερά αυτά λόγια του ευαγγελίου, θα μείνουμε μόνο στα προφητικά λόγια του δικαίου Συμεών για τον Ιησού Χριστό, που είναι πάντα επίκαιρα. Από τότε που ο πρεσβύτες Συμεών είπε το: *«οὗτος κείται εἰς πτώσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν»*, από τότε μέχρι σήμερα αυτό συμβαίνει· ο κόσμος βρίσκεται σε διαμάχη γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού· το θείο βρέφος που σαράντα ημέρες μετά την γέννησή του το έφεραν στον ναό, είναι μέχρι σήμερα και θα είναι μέχρι το τέλος των αιώνων, σημείο αντιλεγόμενο. Και αυτό διότι, η παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο θέτει σε δοκιμασία τις υπερφίαλες συλλήψεις των ανθρώπων, ελέγχει τις κτηνώδεις επιθυμίες τους και θέτει φραγμό στις παράνομες και ανήθικες επιδιώξεις τους με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει την εχθρότητα και τη μανία όλων αυτών των εραστών του κακού. Υπάρχουν πολλοί σήμερα που τον πολεμούν με κάθε μέσο, που επιδιώκουν να τον εξορίσουν από τη ζωή μας και τον συκοφαντούν με κάθε τρόπο.

Να μην ξεχνάμε, όμως, ότι ο Χριστός είναι άτρωτος από τα βέλη του πονηρού και δεν φθείρεται ποτέ. Η Βασιλεία του είναι *«Βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων καί ἡ δεσποτεία του ἐν πάσῃ γενεᾷ»*. Ο Χριστός είναι *«ὁ αὐτός χθές καί σήμερον καί εἰς τοὺς αἰῶνας»*. Οι άνθρωποι που πιστεύουν και ομολογούν το όνομα του Χριστού, ζουν μέσα στο φώς, τη χαρά, την ελπίδα και δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα.

Εμείς σήμερα στην Δεσποτική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου, ας φυλάξουμε στην καρδιά μας τα προφητικά λόγια του πρεσβύτες Συμεών και ας είναι για μας το πρόσωπο του Χριστού η ασάλευτη πέτρα της ζωής μας, η ανάσταση και η σωτηρία μας. Αμήν.